

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ 2009

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η νέα γενιά ζει μέσα στην ανασφάλεια και την απόγνωση. Πνιχτές οι φωνές των νέων χρόνια τώρα δεν κατάφεραν να γίνουν συνειδητοποιημένος λόγος. Η αμφισβήτηση έγινε οργή, οι «αστραπές αλωνίζουν τα νιάτα», όπως γράφει στην «Αμοργό» του ο Νίκος Γκάτσος, κι εμείς ελπίζουμε να βρουν οι πνιχτές φωνές δίοδο και να μπορέσουν επιτέλους να ακουστούν.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι καλλιτέχνες, οι γονείς, οι πολίτες που δουλεύουμε και ζούμε κοντά στους νέους ας βρούμε τους τρόπους εκείνους που είναι απαραίτητοι για να εκπληρωθεί η πρωταρχική μας υποχρέωση απέναντί τους: η εμφύχωσή τους, ώστε να μπορέσουν να αρθρώσουν λόγο δημιουργικό, λόγο δυνατό, λόγο που θα εκφράζει τις ελπίδες και τα όνειρά τους.

Και σε καιρούς όπως οι σημερινοί, παρά τις ασφυκτικές συνθήκες της ζωής μας και του σχολείου, ας εστιάσουμε σε αυτό και μόνο σε αυτό που είναι δικαίωμα και ευθύνη μας: ας ενώσουμε τις φωνές μας και ας διεκδικήσουμε όλοι με θάρρος κι επιμονή έναν κόσμο χωρίς βία και κατάχρηση εξουσίας, με κοινωνική δικαιοσύνη και τις ίδιες δυνατότητες για όλους. Η ώρα της σιωπής έχει τελειώσει.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βαδίσουμε δημιουργικά προς έναν ανθρώπινο κόσμο.

Αυτές ήταν οι σκέψεις μας την περσινή χρονιά και ο προβληματισμός μας για όσα συμβαίνουν γύρω μας και για τη δυνατότητα που έχει καθένας από εμάς να προσφέρει ένα μικρό κομμάτι στην πορεία για έναν πιο ανθρώπινο κόσμο με τους νέους να ακούν, να γνωρίζουν, να διεκδικούν.

Επικοινωνήσαμε αυτές τις σκέψεις με τα μέλη και τους φίλους μας. Κυρίως όμως οι σκέψεις αυτές προσδιόρισαν την οργάνωση των δράσεών μας. Το θέμα λοιπόν, της 3ης Θεατρικής Συνάντησης Νέων, Νεανικές Θεατρικές Φωνές 2009 ήταν «Δημοκρατία και Συλλογική Θεατρική Δημιουργία: οράματα για το μέλλον». Η θεματική και ο σχεδιασμός εστίασαν σε αυτά ακριβώς που πιστεύαμε και θέλαμε να τα δούμε να ζωντανεύουν με και από τους νέους.

Η έκδοση αυτή περιέχει τρόπους δουλειάς από έναν έμπειρο εμφυχωτή, τον Brendon Burns, συζητήσεις και προβληματισμούς από τη διεθνή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες με τους David Pammenter, Γιώργο Μόσχο, Κατερίνα Πούτου και όλους τους συντελεστές της κατασκήνωσης,

προτάσεις για προβολή ταινιών σχετικές με το θέμα που πραγματεύτηκε η θεατρική συνάντηση των νέων, με την Τζωρτζίνα Κακουδάκη, απόσπασμα από κείμενο του Γιώργου Μόσχου για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την εκπαίδευση, τα σχόλια των νέων. Ελπίζουμε να είναι ένα εργαλείο για παιδαγωγούς και εμφυχωτές, που θα δώσει πολλές ιδέες για να δουλεύουμε με τους νέους με τρόπο ώστε να ακούγονται οι φωνές όλων, και να διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο.

Μάρτιος 2010
Μπέττυ Γιαννούλη